

3. Στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας (28-12-2009)



Χαλκίδα. Αναμνηστική φωτογραφία, μετά την ύποδοχή που έγινε στους επισκέπτες, μπροστά στην είσοδο του Καταστήματος Κράτησης.

Πού πήγαμε;

Στό **Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας**. Μιά πολύ παλιά φυλακή, γι' αυτό και βρίσκεται πλέον μέσα σέ κατοικημένη περιοχή τής πόλεως.

“**Όλοι έτοιμοι.** «Έπί ποδός» γιά τό μεγάλο γεγονός τής φυλακής. Γιατί πραγματικά ήταν μεγάλο καί μοναδικό στήν ιστορία τής φυλακής αύτῆς νά άνοίγει τίς πόρτες τῆς καί νά ύποδέχεται **115 έπισκέπτες ταυτόχρονα.** Έπισκέπτες όμως χριστιανούς, πού έρχονταν μέ ένα ούράνιο πιστεύω μέσα τους: **‘Η έπίσκεψή τους ήταν έπίσκεψη στό φυλακισμένο Χριστό.** ‘Ο λόγος Του εἶναι γραμμένος βαθιά στήν καρδιά τους: «Έν φυλακή ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36). Πίσω από κάθε κρατούμενο, Έλληνα ἢ άλλοδαπό, βλέπουν τόν Χριστό «έν έτέρα μορφῇ», άφου Έκεῖνος έτσι διαβεβαίωσε: «**ὅ,τι κάνετε στους άδελφούς μου, καλό ἢ κακό, σέ μένα τόν ἴδιο τό κάνετε.**». Κι έμεῖς φθάσαμε στους 200 άδελφούς του Χριστου στή Χαλκίδα, γιά νά κάνουμε μόνον τό καλό. Έτσι όπως μᾶς τό έμπνέει τό Εύαγγέλιο. **‘Ο νόμος τῆς αγάπης.**

‘Ο Διευθυντής τῆς Φυλακῆς **κ. Σπύρος Άθανασίου**, ἢ Κοινωνική Λειτουργός **κ. Σοφία Φλώρη**, Διοικητικό καί Φυλακτικό προσωπικό, μᾶς καλωσόρισαν στήν εἴσοδο τῆς φυλακῆς καί μᾶς οδήγησαν στόν αὔλειο χώρο τῆς συνάντησῆς μᾶς μέ τούς κρατούμενους.

Τά πρωτοχρονιάτικα τραγούδια καί κάλαντα, τά όποῖα συνόδευαν μουσικά ὄργανα, **άντιλάλησαν σέ ὅλους τούς χώρους τῆς φυλακῆς** καί, μέσα σέ λίγη ὠρα, ὄλοι οἱ κρατούμενοι ἦταν μαζί μᾶς. “Ἡδη βεβαίως γνώριζαν γιά τήν έπίσκεψη αύτή, άφου τό ὄνομα του π. Γερβασίου άκούγεται καθημερινά στίς φυλακές ὄλες, κάθε φορά πού κρατούμενοι παίρνουν στά χέρια τους τό άποφυλακιστήριο πρίν λήξει ἡ ποινή τους, γιατί ὁ π. Γερβάσιος πλήρωσε τό ποσό πού ζήτησε μέ έγγραφό τῆς ἡ Κοινωνική Έπηρεσία.

‘Ο **Διευθυντής** τῆς Φυλακῆς **κ. Άθανασίου** άπευθυνόμενος σέ ὄλους έξεφρασε τῆ χαρά του γιά τήν πρωτόγνωρη αύτή έπίσκεψη, αλλά καί γιά τήν έκπλήρωση τῆς έπιθυμίας ὄλων νά γνωρίσουν έπιτέλους προσωπικά τόν π. Γερβάσιο, του ὁποίου τό έργο θαυμάζουν ὄλοι ὄσοι έργάζονται στίς Φυλακές καί τό ὄνομα του ὁποίου βρίσκεται στά χείλη τῶν κρατουμένων, σάν τῆ μοναδική έλπίδα γιά βοήθεια, ἠθική καί οικονομική στήριξη, από τόν έλεύθερο κόσμο.

Καί έδωσε στή συνέχεια τό λόγο στόν π. Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος μέ παραδείγματα μέσα από τό Έρό Εύαγγέλιο καί τήν καθημερινή ζωή προσπάθησε νά μεταδώσει στίς ψυχές τῶν άκροατῶν του **τήν πίστη γιά τῆ ζωή, τήν έλπίδα στό Θεό, τήν έπιθυμία γιά μιά νέα ζωή μέσα από τῆ μετανοια**, τήν προσοχή, τήν ευσέβεια καί γενικά τήν κατά Θεόν βιοτή.

«Η ΑΓΑΠΗ εἶναι ἡ μεγαλύτερη άρετή. Εἶναι πῖό μεγάλη καί από τό μαρτύριο. Καί νά γιατί. Χωρίς τό μαρτύριο, ἡ αγάπη σώζει. Χωρίς τήν αγάπη, τό μαρτύριο δέν ὠφελεῖ σέ τίποτε.».

(Έρός Χρυσόστομος)

Σέ όλους τούς επισκέπτες έκανε βαθιά έντύπωση ή προσοχή μέ τήν όποία οι κρατούμενοι παρακολουθοῦσαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ σ' ὅλη τή διάρκεια τῶν 45'! Κι ὅταν ἔπαιρναν τό δῶρο τῆς ἀγάπης ἀπό τά χέρια τοῦ π. Γερβασίου, ἔσκυβαν μέ σεβασμό καί φιλοῦσαν τό χέρι αὐτό, πού ὄχι μόνο διακονεῖ τό ἱερό θυσιαστήριο, ἀλλά γίνεται καί βακτηρία στόν ἀδελφό, γιά νά τόν ἀνορθώσει, νά τόν στηρίξει, νά τόν κρατήσει ὄρθιο σάν τό κυπαρίσσι, γιά νά κοιτάζει πάντα ψηλά. Στόν οὐρανό. Στό Θεό.

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι νιώθουν πόσο δυνατό εἶναι τό χέρι τοῦ διακόνου αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ. Τό δαισθάνονται. «Ὅσο χαμηλά κι ἂν πέσει ὁ ἄνθρωπος, μέσα του καίει ἡ σπίθα τῆς ἀνθρωπιᾶς», εἶπαν. Κι αὐτή ἡ

σπίθα τῆς ἀνθρωπιᾶς, ἂν βρεθεῖ ὁ κατάλληλος δαυλός, μπορεῖ νά ἀνάψει καί νά γίνει φωτιά. Φωτιά γιά «ὅσα ἀληθῆ, ὅσα δίκαια, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος» (Φιλιπ. 4, 8). Καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης θά εἶναι πάντα μαζί του. Σέ ὅλη του τή ζωή.

Ἡ Διεύθυνση παρέθεσε πλούσια δεξίωση στούς επισκέπτες, δείγμα εὐγένειας καί ἀρχοντιᾶς τῆς Φυλακῆς. **Ἀντίδωρο στό δῶρο.** Ὅταν οἱ μέρες πέρασαν, συγγενεῖς τῶν κρατουμένων ἔστειλαν εὐχαριστήρια μηνύματα στή Διακονία γιά τή χαρά πού ἔδωσε ἡ ἐπίσκεψη σ' ὅλους τούς κρατουμένους. Ἐμαθαν τά νέα οἱ συγγενεῖς, γιὰτί ὄλοι οἱ κρατούμενοι εἶχαν τή δυνατότητα νά τηλεφωνήσουν. Στό δέμα τῆς ἀγάπης ὑπῆρχε καί τηλεκάρτα! Ὁ Θεός ἄς σκεπάζει ὅλους μας!

ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ



Ὁ Διευθυντής τοῦ Καταστήματος Κράτησης κ. Σπυρίδων Ἀθανασίου προσφωνεῖ τόν π. Γερβάσιο καί τούς ἐπισκέπτες, οἱ ὅποιοι προερχόμενοι ἀπό τή Μακεδονία μέσω Γρεβενῶν ἔφθασαν στή Χαλκίδα μέ μοναδικό σκοπό τήν ἐπίσκεψη τῶν κρατουμένων.



Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Διευθυντή, τό λόγο πήρε ὁ π. Γερβάσιος καί ἀπευθυνόμενος κυρίως στούς κρατούμενους, μίλησε γιά τό Σωτήρα Χριστό πού μᾶς καλεῖ ὄλους στή μετάνοια, μακριά ἀπό τά ἀδικήματα τοῦ παρελθόντος, καί στόν ἀγώνα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.



Μιά ἄλλη ἄποψη ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου ἔχοντας δεξιά μέν τό Διευθυντή κ. Σπ. Ἀθανασίου, ἀριστερά δέ τόν ἀποφυλακισθέντα ἀπό τίς Φυλακές Ν. Ὑόρκης κ. Διονύσιο Χρονόπουλο, τόν ὁποῖο ἡ Δ.Α.Π.Α.Κ. ἐπισκέφθηκε στή Φυλακή, ὅπου ἐκρατεῖτο.



Μερική άποψη μέ τούς άκροατές τής έκδήλωσης, κρατουμένους του Καταστήματος Κράτησης, πού παρακολουθοῦν μέ προσοχή καί ενδιαφέρον τόν όμιλητή τής ήμέρας.



Μιά άλλη άποψη τής έκδήλωσης μέ τούς έπισκέπτες, τόν όμιλητή τής ήμέρας καί τούς κρατουμένους.



Ἡ χορωδία τῆς «Διακονίας Ἀποφυλακίσεως Ἀπόρων Κρατουμένων» ἐρμηνεύει, ἐκτός ἀπό ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, καί χριστιανικά ἐμβατήρια μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων.



Ὁ π. Γερβάσιος προσφέρει στόν κάθε κρατούμενο τό χριστουγεννιάτικο πλούσιο δέμα καί τήν ἀγάπη του, ὅπως αὐτή ἐκφράζεται στή φωτογραφία.



...Καί ἡ προσφορά δεμάτων ἀγάπης συνεχίζεται, ὥσπου νά πάρει αὐτό τό δέμα καί ὁ τελευταῖος κρατούμενος, μέ ὅ,τι αὐτό ἐκφράζει σάν πράξη καί σάν περιεχόμενο.



Ἐδῶ, ἓνας ἄλλος κρατούμενος παίρνει τό δέμα, ἐνῶ χέρι βοήθειας δίνει καί ὁ κ. Διονύσιος Χρονόπουλος, πού ἐπιθυμοῦσε νά εἶναι μαζί μας σέ μιά ἀπό αὐτές τίς ἐκδηλώσεις ἀγάπης.