

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (4-1-2019)

Μέσα στο Δωδεκαήμερο τῶν ἑορτῶν, καί συγκεκριμένα στις 4 Ἰανουαρίου 2019, ἡ Διακονία μας πραγματοποίησε ἐπίσκεψη ἀγάπης στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας.

Παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες -ἐνώ μαινόταν ἡ κακοκαιρία- φτάσαμε στή Χαλκίδα ἐξήντα περίπου χριστιανοί, συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», μέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Γερβάσιο. Συγκλονιστική ἡ εἰκόνα: Ὁ σεβάσμιος Γέροντας πάνω στό ἀμαξίδιο, μέ τό ὁποῖο τώρα τελευταῖα μετακινεῖται, βρίσκεται στό χώρο τῆς φυλακῆς ἔχοντας διανύσει 270 χιλιόμετρα! Μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα καί ἐν μέσῳ τέτοιας κακοκαιρίας, πού ἔπληττε ἰδιαίτέρως τήν Εὐβοία, ὁ ἀκάματος Γέροντας εἶχε ἀφήσει τή ζεστασιά καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κελλιοῦ του, γιά νά βρεθεῖ κοντά «στά ἀγαπημένα του παιδιᾶ» μετά ἀπό ἕνα πολύωρο καί κουραστικό γι' αὐτόν ταξίδι. Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη πού ἐμπνέει ὁ Χριστός ἔχει πάντα τή σφραγίδα τῆς γνησιότητάς, πού λέγεται θυσία.

Στό χώρο πού εἶχε διαμορφωθεῖ κατάλληλα μέ τή φροντίδα τοῦ Διευθυντῆ καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Φυλακῆς συγκεντρωθήκαμε, ἐπισκέπτες καί κρατούμενοι. Ἔστω γιά ἐκείνη τήν ὥρα, χάθηκε ἡ αἴσθησις τῆς φυλακῆς. Ἐνίωσαν οἱ κρατούμενοι ἀδελφοί μας ὅτι βρίσκονταν μέσα σέ ἕνα ἐλεύθερο κομμάτι τῆς κοινωνίας, τό ὁποῖο τούς ἀγαπᾶ καί δέν ὑπολογίζει κόπους καί κινδύνους προκειμένου νά φτάσει κοντά τους.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τή δέηση «ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς ὄντων ἀδελ-

φῶν ἡμῶν». Ἀκολούθησαν χριστιανικά τραγούδια καί τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων. Στή συνέχεια ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς, κ. Σπυρίδων Ἀθανασίου, ἀπήυθυσε ἕναν ἐγκάρδιο χαιρετισμό τονίζοντας μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

« Σήμερα, ἀγαπητοί κρατούμενοι, μέ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τόν π. Γερβάσιο μέ ὅλη τή συνοδεία του, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τούς κρατούμενους ἐδῶ καί 42 χρόνια. Δηλαδή ὅλη τους ἡ ζωή εἶναι ἀφιερωμένη σ' ἐσᾶς. Καί εἶναι μεγάλη χαρά κάθε φορά πού ἔρχονται στή φυλακή μας (καί εἶμαι σίγουρος ὅτι καί σέ ἄλλες φυλακές πού πηγαίνουν, βοηθοῦν), γιατί δέν ξέρετε πόση ἀνάγκη ἔχουμε ἀπό τή βοήθεια αὐτῶν τῶν ταπεινῶν ἀνθρώπων. Ἴσως κάποιοι νά τά θεωροῦν εὐκόλα. Δέν εἶναι εὐκόλα, εἶναι πάρα πολύ δύσκολα. Καί εἰδικά στή σημερινή κατάσταση, πού -ὄχι μόνον ἡ χώρα μας- ὅλες οἱ χώρες τοῦ κόσμου περνοῦν δύσκολες στιγμές, καί τό γνωρίζετε πολύ καλά. Ἄρα ἡ βοήθειά τους ἐδῶ εἶναι γιά μᾶς πάρα πολύ σημαντική καί δέν μποροῦμε νά τήν ὑπολογίσουμε. Ἀλλά τό πιό μεγάλο, τό πιό βασικό γιά μᾶς εἶναι ἡ ψυχολογική ὑποστήριξη πού μᾶς δίνουν. Ἐξέρετε, αὐτή ἡ στήριξη πού μᾶς προσφέρει ὁ π. Γερβάσιος μᾶς κάνει νά νιώθουμε διαφορετικά ἐμεῖς οἱ ὑπάλληλοι, ὄχι μόνο τῆς Χαλκίδας, γιατί καί στίς ἄλλες Φυλακές τήν ἴδια βοήθεια προσφέρει.

Γι' αὐτό εἶναι μεγάλη χαρά σήμερα πού ἔρχεται ἐδῶ μέ τή συνοδεία του, ὄχι μόνο γιά νά σᾶς παρουσιάσουν ἕνα γιορταστικό πρόγραμμα, ἀλλά γιά νά σᾶς προσφέρουν καί τά δῶρα τους, πολύ βασικά γιά ἕναν κρατούμενο. Γι' αὐτά τά δῶρα θέλω νά τούς εὐχαριστήσω, ἐκ μέρους ὄλων τῶν

ὕπαλλήλων, ἀλλά πῖο πολὺ, θεωρῶ, ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων. Γιατί κι ἐμεῖς, ἂν δὲν ἔχουμε βοήθεια, δὲν μπορούμε νὰ κάνομε τίποτα. Καὶ ξέρετε τί δύσκολη κατάσταση περνᾶμε... Θέλω νὰ σᾶς πῶ ἀκόμη ὅτι οἱ τρεῖς Μάγοι, ὅταν πῆγαν καὶ εἶδαν τὸ Χριστὸ στὴ φάτνη, ἔφυγαν ἀπὸ ἄλλο δρόμο. Γιὰ νὰ ποῦν καὶ νὰ διδάξουν τὸ μεγάλο θαῦμα. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός, πιστεύω, τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος. Οἱ κρατούμενοι νὰ ἔρχονται, κι ὅταν φεύγουν, νὰ φεύγουν ἀπ' τὸν ἄλλο δρόμο, τὸ δρόμο τοῦ ἀνθρωπισμοῦ...



Πατέρα Γερβάσιε,

Ἐκ μέρους τῆς Φυλακῆς θέλουμε νὰ προσφέρουμε μέ μεγάλη χαρὰ καὶ πολλή ἀγάπη δύο ταπεινά δῶ-ρα,

τὰ ὁποῖα ἔχουν φτιάξει κρατούμενοι τῆς Φυλακῆς ἀπὸ ξύλο. Σᾶς εὐχομαι χρόνια καλά, χρόνια πολλὰ νὰ συνεχίζετε μέ τὸν ἴδιο ζῆλο τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης σας, γιατί σᾶς ἔχουμε ἀνάγκη πάρα πολὺ. Αὐτὸ μονάχα μπορῶ νὰ εὐχηθῶ κι αὐτὸ μονάχα μπορῶ νὰ ζητήσω. Νὰ εἴστε καλά. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ».

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου, ὁ ὁποῖος μέ ἀνάγλυφο τρόπο παρουσίασε στοὺς κρατουμένους τὸ δρόμο τῆς ἀγάπης πού μᾶς δίδαξε ὁ Χριστὸς μέ τὴν ἐπί γῆς ζωή Του. **Ἡ ὁμιλία του ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ τεύχους αὐτοῦ.**

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας βλέπαμε τὰ πρόσωπα τῶν κρατουμένων νὰ μαλακώνουν, ν' ἀλλάζουν. Ποιὸς ξέρει τί ἀπεργαζόταν στὶς ψυχές ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ!

Στὸ τέλος πέρασαν ὅλοι οἱ κρατούμε-

νοι καὶ σεβαστικά ἀσπᾶστηκαν τὸ χέρι τοῦ «δικοῦ τους πατέρα» παίρνοντας τὴν εὐχή του. Ἀρκετοὶ ἔσκυβαν γιὰ νὰ τοῦ ἐμπιστευθοῦν κάποιο πρόβλημα ἢ κάποιο αἴτημά τους. Καὶ **ὁ πατέρας ἄκουγε ὅλα τὰ παιδιὰ του...**

Καθὼς παίρναμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη, ἓνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς μας νιώθαμε πὼς ἔμεινε νὰ κοιτάζει πίσω, σ' ἐκεῖνες τίς πονεμένες ψυχές πού - ποιὸς ξέρει γιατί; - λάθη τῆς ζωῆς τοὺς ἔφεραν σ' αὐτὸν τὸν τόπο τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς σιωπῆς, γιὰ νὰ πληρῶσουν γι' αὐτά. Καὶ εἶναι βαρὺ τὸ τίμημα νὰ μὴν εἶσαι ἐλεύθερος! Κρατούμενος ἑλληνικῆς φυλακῆς τηλεφωνοῦσε ἀνελπιπῶς κάθε ἀπόγευμα στὴ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, χωρὶς νὰ ἔχει κάποιο ἰδιαίτερο θέμα. Κι ὅταν ρωτήσαμε γιὰ τὸ λόγο τοῦ καθημερινοῦ τηλεφωνήματός του, ἀπάντησε: «Σᾶς τηλεφωνῶ, γιατί θέλω, ὅταν τὸ βράδυ κλείνομαι στό κελλί μου, νὰ μπορῶ νὰ πῶ στὸν ἑαυτό μου ὅτι **σήμερα μίλησα μέ τὸν ἐλεύθερο κόσμο!**»

Τόση ἡ θλίψη τῆς μοναξιᾶς! Καὶ τῆς ἐγκατάλειψης ἀπὸ ὄλους! Γι' αὐτὸ, κάναμε τὸν πόνο μας προσευχή, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν πονεμένο συνάνθρωπό μας, καὶ εἶπαμε σ' Ἐκεῖνον πού μπορεῖ νὰ γλυκαίνει τὰ βάσανα τῶν ἀνθρώπων: «Κύριε, σ' εὐχαριστοῦμε πού μᾶς ἀξίωσες νὰ Σέ ἐπισκεφθοῦμε στὰ πρόσωπα τῶν κρατουμένων ἀδελφῶν μας τῆς Φυλακῆς Χαλκίδας σήμερα, γιὰ τὸ χρέος τῆς ἀγάπης πού ἔχουμε πρὸς τὸν πλησίον μας. Δῶσε ὁ πύρινος λόγος τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντα νὰ φέρει καρπούς μέσα στὶς ψυχές τους. Καρπούς μετανοίας. Καρπούς καινούριας ζωῆς καὶ σωτηρίας. **Γιὰ νὰ θυμοῦνται τὴ φυλακὴ σάν τὴν πῖο εὐχάριστη ἀνάμνηση τῆς ζωῆς τους, γιατί ἐκεῖ γνώρισαν Ἐσένα. Στὴ φυλακὴ Σέ συνάντησαν. Κι ἔγινε ἡ ζωὴ τους καινούρια. Ζωὴ ἀγία. Ζωὴ Χριστοῦ. ΑΜΗΝ.**

Κρατούμενος: «Δέν μέ ἀπασχολεῖ σέ ποιά φυλακὴ θὰ μεταφερθῶ. Μόνο χαίρομαι, γιατί ἐδῶ, στὴ Φυλακὴ Γρεβενῶν, ἐγὼ γνώρισα τὸ Χριστό!» (π. Χρ. Κούρτης)

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ



Έορταστική επίσκεψη αγάπης από συνεργάτες τής ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας ύπακούοντας στη φωνή του Χριστού «ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρὸς με» (Ματθ. 25, 36).



π. Γερβάσιος: «Άγαπητοί μου κρατούμενοι, εὔχομαι νά φύγετε ἀπό τή φυλακή μέ καρδιά Χριστοῦ, γεμάτη ἀγάπη!».

-Καλή δύναμη, ἀδελφέ! Προσεύχομαι γιά σᾶς καθημερινά. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας!





Έπισκέπτες και προσωπικό της Φυλακής μαζί, σέ ανάμνηση της καλής επίσκεψης στους κρατούμενους.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο Άγιος Λαστής του Γολγοθά»



Τό σύνθημα:

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνομε τό καλό στόν κόσμο.

Ἡ προσευχή:

«Κύριε,
Μάθε μας ν' ἀγαποῦμε αὐτούς πού δέν ἀγαπήθηκαν. Κάνε μας νά ὑποφέρουμε μέ τόν πόνο τῶν ἄλλων. Μήν ἐπιτρέψεις πιά νά εὐτυχοῦμε μόνοι μας... Δός μας τήν ἀγωνία τῆς παγκόσμιας δυστυχίας καί φύλαξέ μας ἀπό τή λησμονιά τῶν ἄλλων».

Ἅ ὕμνος:

«Τόν ληστήν αὐθημερόν, τοῦ Παραδείσου ἤξιωσας, Κύριε· κάμ' ἐγὼ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ φάτισον καί σῶσόν με». (Ἐξαποστειλάριον Μ. Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη μας:

«Ἄν δέν σωθεῖ ὁ κόσμος, ἐγὼ φταίω».