

BRODERSKAPET SANKTA XENI
”DIAKONI FÖR FRISLÄPPANDE
AV FATTIGA FÅNGAR”
POSTBOX 10147, POSTNUMMER 54110
THESSALONIKI

Datum:/...../ 2010

”ty jag har inte kommit för att döma
världen, utan för att rädda världen.”

(Johannes 12:47)

Kära broder



Nu, när du tar vägen hemåt, även med vårt bidrag, äntligen fri, på väg till ditt hem och samhället, vill vi säga till dig några kärlekens ord.

Medan du satt fängslad, tänkte vi på dig. Vi säger även vi, därför att, mest av alla de som tänkte på dig var dina närmaste, dina släktingar. Det som gjorde att vi tänkte på dig, var vår kärlek. En kärlek som inspireras av Jesus ord: ”jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni tog hand om mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” ”Sanne rligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matteus 25:36,40).

Om du i ditt liv har begått ett brott, för vilket du dömdes till fängelse, detta hindrar oss inte på något sätt att älska dig. Jesus har genom sin heliga predikan lärt oss skilja mellan människan och hennes brott, oavsett om hon har handlat med avsikt eller inte. Läkaren älskar den sjuke, men hatar och bekämpar hans sjukdom. Vi gör detsamma. Vi älskar den fängslade människan men hatar och bekämpar hans brott. Dessutom, som Jesus sade till dem som anklagade honom för att han visade kärlek till tullindrivare och syndare och åt tillsammans med dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.” (Matteus 9:12).

Medan du var i fängelse, tänkte vi på dig. Men för oss räckte det inte att bara tänka på dig. Våra tankar blev bön. Vi vädjade för dig även om vi inte visste ditt namn. Men Herren visste det och kallar dig, liksom vi: «broder». Så tänkte vi och vädjade för din skull, som för en bror. Så kallar vi dig redan från början. Du får inte underskatta bönen. Även den är ett kärleksuttryck. Förverkligad kärlek. Därför att, endast den som älskar ber till Gud. Och vi älskade dig. Och bad till herren att ge dig styrka för att bära korset från detta prov. Vi vill tro att våra böner vissa gånger rörde din själ.

Vi tänkte på dig medan du låg under prövning. Vi bönföll och samtidigt försökte vi förkorta din fängelsevistelse. Vi kunde inte förkorta ditt straff. Men vi kunde betala för rättegångsavgifter och skulder, vilket du som fattig inte kunde göra. Så förkortade vi din fängelsevistelse.

Sannerligen är vi glada att vi hjälpte dig, i den grad vi gjorde det, att återkomma snabbare till samhället som en fri människa. Vi skulle bli ännu gladare om du återkom själsgt fri. Missförstå inte oss för den önskan. Som människor har vi alla, låt oss säga, passioner. Du kan kalla dem brister.

De skapar ett fängelse för var och en av oss. Passionernas fängelse. Passionerna är själens bojar. Från detta passionernas fängelse, från dessa bojar, många fångar återkommer fria till samhället. För andra människor blir fängelset ett «Damaskus». Liksom Kristendomens store förföljare, Saul, på vägen till Damaskus, fick känna, tro och älska den förföljda Jesus och omvandlades till hans största apostel, Paulus, på samma sätt många fängelsefångar får lära känna Jesus inne i fängelset och när de släpps fria, blir kristna trons predikanter. Liksom den ryska fängelsefången Dostojevskij.

Vi önskar dig, att du återkommer till samhället som en god kristen människa, predikare för den kristna tron, vår önskan uttrycker alla kända och anonyma kristna människor som har bidragit till Diakonin. Med hans Eminens Metropolitens herr Nikodimos välsignelse, och våra vänliga hälsningar,



Med varma önskningar och Jesu Kärlek

För Broderskapet SANKTA XENI,

”Diakoni för Frisläppande av Fattiga Fångar och Straffvägrare”

Rundstämpel

Domprosten Gervasios Joh. Raptopoulos

Predikant